

## Niet prestatiegericht

Interessant hoe verschillend de documentaire *Mijn seks is stuk* van Lize Korpershoek wordt bekeken. Daniela Hooghiemstra ziet hierin vooral een puriteinse les, een terugkeer naar een christelijk ethisch reveil, een nieuwe achterstelling van de vrouw die ze aan zichzelf te wijten heeft (O&D, 24 december). Matthijs van Nieuwkerk en Adriaan van Dis maakten zich in *DWDD* meer zorgen om het gebrek aan seks van haar mannelijke partner: Tim Hofman.

Mensen zien alleen wat ze kennen: het uitleven van, in de woorden van filosoof Ype de Boer, 'sportief pornografische seksualiteit', of het puriteinse onderdrukken van seks. Maar er is een derde weg die wij als boodschap in deze prachtige docu te zien: seks die niet prestatiegericht is en daardoor juist veel meer ruimte kan krijgen. Geen achterstelling van de vrouw, geen veroordeling van de man, maar een pleidooi voor een totaal andere seksuele beleving. Jezelf of de ander niet gebruiken voor behoeftebevrediging, maar intimiteit in verbinding. Tantra: niet van de hoge duikplank, maar doelloos zwevend in het water, en doordat er geen doel is juist liefdevol én lichamelijk kunnen genieten.

**Jan den Boer en Caroline van Wijngaarden**, Vleuten

Volkscrant 27/12/19